

"De kampen zijn begonnen", dat is althans het gevoel als je erbij was zaterdag 1 april. De start op het bekende kampeerterrein in Doetinchem. Heerlijk gezongen met elkaar, tot eer van onze God! Gedankt voor de vele zegeningen van afgelopen jaar, maar ook ruimschoots de tijd genomen om te bidden voor de inzet van komend jaar. We werden bij de presentatie van het kampthema "David" bepaald bij de persoonlijke relatie die God met een ieder van ons aangaat. Zoals Hij bij David was in de velden van Bethlehem, bij de schapen, in de overwinning op wilde dieren en bij de vele veldslagen die zouden volgen, zo was Hij er ook bij toen David de fout in ging met Bathseba. Het zijn verhalen die we wel kennen, maar als we die willen doorgeven aan de kampeerders voor komend jaar, dan vraagt dat de nodige voorbereiding! Wat heb jij meegemaakt met jouw Heer en Heiland? Wanneer leek hij ver weg en wanneer kon je Zijn nabijheid voelen? Zoek en ontdek de ervaringen van David en leer over jezelf in het licht van Gods Woord.

We werden persoonlijk opgebouwd met enkele tentharingen uit Leviticus 23. Kort samengevat, aan de hand van het jaarlijkse tentenfeest:



Weet dat de Heer ons uitgeleid heeft om te gaan en te komen op de plek die Hij voor ons bedoeld heeft. (v43)

Waar we mogen werken voor de opbrengst (van het land) (v39). Waar we vrolijk mogen zijn, 7 dagen (of zelfs móeten zijn!) (v40b) en waar we in de vruchten, takken, twijgen bladeren (v40a) uitgedrukt mogen zien dat dit alles 'van boven' komt. Het hangt "boven ons hoofd", we hoeven maar uit te reiken om het te pakken, om het te raken.

Voor de opbrengsten van het spaardoel van afgelopen jaar, was een bedankbrief vanuit Ethiopië gekomen.

Het spaardoel voor komend jaar is uit de doeken gedaan (informatie beschikbaar via de coördinator): Roma zigeuners in Roemenië.

Kortom: een dag om van daaruit weer geïnspireerd aan de slag te gaan om komend jaar te genieten van Gods goedheid in de kampen.



Heb jij je nog niet aangemeld als kampleiding? Doe dat dan zo snel mogelijk. Één ding kunnen we je beloven: je gaat God aan het werk zien, als je je aanmeldt.